

Praten over de dood

in KinderTaal met Sloompje Slak®

Door samen te 'praten' over de dood leggen we belangrijke bouwstenen voor een voorspoedig verloop van het proces van afscheid nemen en rouwverwerking.

Praten over de dood hoeft niet 'zwaar' te zijn en beschadigt kinderen niet! Door er níet over te praten wordt het vaak juist een beladen onderwerp en ontstaan er problemen. Voorkom angst voor de dood en zorg dat kinderen veerkrachtig om leren gaan met emoties en de dood. De dood hoort immers bij het leven.

Met deze gratis kaartenset hoop ik je een eerste tool in handen te geven om de Dood Normaal te maken. Gebruik hem als PDF op je telefoon of print de kaartjes uit. Vragen, behoefte aan scholing, coaching of nieuwsgierig naar de andere producten? www.sloompjeslak.nl

Ik wens jullie veel mooie momenten samen!

Claudia Hass,
Ontwikkelaar van de Sloompje Slak® producten



De lichtwereld



Uit: Sloompje Slak, knipoog van de sterren

Als je lichaam dood is, gaat je ziel op reis naar een andere plek. Sloompje noemt het De Lichtwereld.

*Hoe zou jij die plek willen noemen?
Hoe denk jij dat die plek er uit ziet?
Maak er een tekening van.*

Liefde sterft nooit



Uit: Sloompje Slak, knipoog van de sterren

Als je doodgaat, stopt het lichaam met leven. Je ziel gaat niet dood. Liefde kun je nog altijd voelen; probeer maar.

Sluit je ogen en denk aan iemand waar je van houdt.

Stel je voor dat er een lijntje vanuit jouw hart naar het hart van de ander heen en weer gaat.

Voel de liefde in je hart.

Verdrietig



Uit: Sloompje Slak, knipoog van de sterren

Als Sloompje zich verdrietig voelt, vindt ze het fijn om bij Nijn, haar knuffelkonijn, te zijn.

Bij wie wil jij zijn als je je verdrietig voelt?

Blij



Sloompje voelt zich blij als ze tikkertje speelt met haar vrienden.

Wanneer voel(de) jij je blij?

Uit: SlooMoji_gesprekskaarten

Boos



Als Sloompje zich boos voelt,
wil ze dat haar vrienden haar
even alleen laten.

*Wat wil jij dat anderen doen als je
je boos voelt?*

Uit: Praat Platen bij scheidings; het gebroken
huis

Bang



Uit: Sloompje Slak, knipoog van de sterren

Als Vivi zich bang voelt, helpt
het haar om Wiz te vertellen
dat ze zich bang voelt.

*Wat kun jij zelf doen om je minder
bang te voelen?*

Afscheid nemen



Uit: Praat Platen bij scheidings; het gebroken huis

Sloompje wil haar gebroken huis niet vergeten en maakt herinneringen. Jij ook?

Maak een tekening of foto (in je hoofd) van/ met degene die dood gaat.

Bewaar iets van degene die doodgaat (in je Sloompje Slak knuffel).

Ik hou van je



Uit: Sloompje Slak, het gebroken huis -
werkboek

Sloompje heeft lieve vrienden,
Ze lachen en spelen samen.
Als ze zich verdrietig, bang of
boos voelt, troosten ze haar.

*Teken een cirkel; schrijf daarin je
naam.*

*Teken er hartjes omheen en zet
daarin de namen van de mensen
die jij lief vindt en/of die jou
kunnen troosten.*

Rust in je hoofd



Uit: Sloompje Slak & de Kracht van
Aanraking - Massagekaarten

Als Sloompje veel gedachten heeft, vraagt ze Wind om hulp. Wind geeft alle gedachten, die opgeruimd en losgelaten mogen worden, mee aan de Wolkenfamilie.

Maak met je vingertoppen rondjes over het hoofd.

Laat de vingers door het haar glijden tot aan de puntjes.

Doe dit bij je kind of andersom.